

DinsdagDamesGolf 2026

19 mei - Ommen

De dames van de Gelpenberg gingen samen op stap voor een gezellig en inspirerend uitje naar Hooge Graven in Ommen. Daar werd “Gluren bij de Buren” georganiseerd.

Alle rodo's hadden de opdracht gekregen om zich van hun allerbeste kant te laten zien — en dat was gelukt ook. Overal waar je keek straalde de baan in pracht en praal. De bloemen stonden kleurrijk in bloei.

De baan zelf was geweldig geprepareerd: strak gemaaide fairways, snelle greens en perfect onderhouden paden maakten het plaatje compleet.

De dames genoten zichtbaar van alles wat ze zagen. Tussen het bewonderen van de baan door werd er volop gekletst, gelachen en natuurlijk hier en daar een putje gemist.

Het werd een heerlijke dag vol golfplezier, plus een overheerlijke veel plezier op terug te kijken.

Gretha en Hennie



gezelligheid, bewondering en borrelplank, eentje om met



=====

12 mei - VOS

Het was een ochtend die precies tussen twee werelden in hing. Terwijl de golfers zich verzamelden voor de **Vos-wedstrijd**, herinnerde de vlijmscherpe wind hen eraan dat de **IJsheiligen** nog stevig in het zadel zaten. De kragen gingen omhoog en de handen verdwenen diep in de zakken; een frisse start die iedereen direct wakker schudde.

Maar wie goed keek, zag dat de natuur zich niet liet kisten door een laatste vleugje kou. Overal op en rondom de baan was de lente bezig met een onstuitbare opmars.

De knoppen sprongen open, het jonge groen kleurde de fairways en de geur van bloesem hing subtiel in de lucht. Het was een prachtig contrast: de rilling over de rug van de kou, tegenover het visuele spektakel van alles wat groeit en bloeit.

Dat spektakel kreeg een creatief staartje bij de greens. Daar, bij de tees, werd al snel duidelijk dat er een meester aan het werk was geweest. **Inval-Vos Angela** had haar artistieke sporen nagelaten; de banen lagen erbij als kleine kunstwerkjes, wat zorgde voor de nodige bewondering (en misschien hier en daar wat extra concentratie) tijdens de afslag.

En alsof de prachtige baan en de kunstzinnige details nog niet genoeg waren, was daar het vaste lichtpuntje halverwege. De 'echte' **Vos Gretha** had zichzelf weer overtroffen. Met haar legendarische traktaties wist ze de kou uit de botten van de spelers te verdrijven. De geweldige hapjes gaven precies de energie die nodig was om de tweede helft vol goede moed – en met een gevulde maag – aan te vallen. Ondanks de frisse start werd het zo een dag vol kleur, smaak en sportiviteit.



Helga en Margje



5 mei - Bevrijdingsdag

Op deze bijzondere dag speelden we Q strokeplay en stableford (9 holes). Niet eenvoudig, de greens waren opeens ook langzamer dan vorige week, doordat het gras opeens te voorschijn kwam na de regen, die weer zeer welkom was.

We hadden ook “nieuwe dames” in ons midden: Petra Kok, Heleen Pieck en José van Gijn (af en toe al eerder geweest).

Heel fijn en we hopen dat jullie vaker meedoen!

Tja, hard werken was het dus wel vandaag, maar wel in een goede sfeer.

Gefeliciteerd aan de winnaars Gretha en Miny, resp 18 en 9 holes.

Bevrijdingsdag, aan heel veel kun je denken op zo'n dag: alle niet te begrijpen oorlogen, in het verleden en nu, maar ook aan de onverdraagzaamheid die we tegenwoordig zoveel tegenkomen in ons eigen land.

Gewoon een beetje vaker stilstaan bij de ander en voor de ander, luisteren, een

lach en respect.
Voor elk hadden we een tulpje om bij stil te staan hoe
belangrijk vrijheid is.
We hopen jullie volgende week weer te zien.

Margje en GerryAnne

